

SAMENSPRAAK

mei 2023



TER OVERDENKING

De Geest krijgen

Alle goede dingen gaan in drieën. Ik denk dat bij de meeste mensen de trits Kerst-Pasen-Pinksteren in het geheugen zit als een historische volgorde. In deze drieslag is Pasen echter het centrale gegeven, van waaruit de beide ander feesten hun kleur krijgen. Zo vertellen Mattheus en Lucas ons van verhalen die we met Kerst horen, en hebben Marcus en Johannes een heel eigen begin. Niet zo diep, maar wel even historisch, is de trits Pasen-Hemelvaart-Pinksteren. Dat de leerlingen pas op de 50e dag – 10 dagen na de hemelvaart van Jezus – de Geest krijgen zit zo diep in ons geheugen verankerd, dat het als een verrassing klinkt wat Johannes ons in zijn evangelie vertelt: “Op de avond van die eerste dag (d.i. de opstandingsdag) waren de leerlingen bij elkaar. (...) Jezus zei: Ik wens jullie vrede! (...) Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’ (Joh. 20,19-22). Bij de evangelist Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag!

Nu zullen er altijd mensen blijven die gaan piekeren en zeggen: “is het ene of is het andere bericht nu het ‘ware’ bericht?!” Voor mij is het een bevrijdende gedachte dat die vraag een door onze cultuur bepaalde vraag is. Wij, mensen in een westerse cultuur, hebben nu eenmaal geleerd dat iets pas waar is als echt gebeurd is. Wat in de krant staat is waar, want het is echt gebeurd.

Wat op tv te zien is is waar, want het is echt gebeurd, etc. Telkens opnieuw zal het gezegd moeten worden: de bijbel is geen krantenbericht. Er liepen geen journalisten mee in de Hof van Eden, er was geen cameraploeg present bij de kribbe in Bethlehem, er was geen verslaggever die stilletjes naast de leerlingen zat toen Jezus in hun midden verscheen op die eerste Paasdag.

De bijbel is verhalende verkondiging. Niet in de zin van: “O, het is dus maar een verhaaltje?!” Nee, veelmeer in de zin van levenservaring die in verhalen is gestold. Met het vertellen van de verhalen wordt iets doorgegeven van wat mensen beleefd hebben in hun ontmoeting met God, met Jezus, met de Eeuwige. Telkens opnieuw is het de opdracht om die verhalen nieuw leven in te blazen, zodat ook andere mensen dit verhaal als nieuw horen. De geest waarvan met Pinksteren sprake is, is geen andere dan die van Genesis 1 (de geest die over de wateren zweefde), en is geen andere dan de wind die blaast bij Mozes op de berg, of die David vervult. De spiritus (Latijns voor ‘geest’) maakt dat we inspirerende mensen zijn en door anderen geïnspireerd raken. Het is de geest van God (theos) die in ons komt en ons en-thous-iaast maakt. Aangeraakt door het licht, aangeraakt door deze liefde, krijgen we vanzelf de G/geest en mogen we als bevrijde mensen geestige mensen zijn. De bijbelverhalen leren ons met andere ogen te kijken en dan wordt het: het is echt gebeurd, laten wij dat waar maken!

KERKDIENTEN Hervormde Diever en Dwingeloo

Zondag 7 mei	10.00 uur in Dwingeloo	Ds. D. Bargerbos Bevestigingsdienst Ambtsdragers
Zondag 14 mei	10.00 uur in Diever	Ds. H. Nobel uit Hoogeveen
Zondag 21 mei	10.00 uur in Dwingeloo	Dhr. J. Klop uit Zeewolde
Zondag 28 mei Eerste Pinksterdag	10.00 uur in Diever	Ds. D. Bargerbos

Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl

BIJ DE KOMENDE DIENSTEN

We vieren de zondagen van Pasen, en gaan op weg naar Pentecoste (=de vijftigste dag van Pasen) = Pinksteren.

Voor de komende diensten zijn de volgende lezingen aangereikt in het Oecumenisch Leesrooster.

7 mei, 5e van Pasen / Cantate, kleur: wit
toralezing: Deut 6, 20-25; antwoordpsalm 66,1-12; evangelie:
Johannes 14,1-14.

14 mei, 6e van Pasen / Rogate, kleur: wit
profetenlezing: Jesaja 41,17-20; antwoordpsalm 34,12-23; evangelie:
Johannes 16,16-24.

21 mei, 7e van Pasen / Exaudi, kleur: wit
profetenlezing: Ezechiël 39,21-29; antwoordpsalm 126; evangelie:
Johannes 17,1-13.

28 mei, Pinksteren, kleur: rood
profetenlezing: Ezechiël 11,17-20; antw.ps. 104,25-35; evangelie:
Johannes 14,23-29.

VAN DE KERKENRADEN

Samenvatting Notulen gezamenlijke kerkenraadsvergadering Hervormd Diever en Dwingeloo dinsdag 21 maart 2023

Ds. Daan Bargerbos opent de vergadering en vervolgens wordt het woord gegeven aan ds. M. de Jager die door de kerkenraad is uitgenodigd om een toelichting te geven over het project Missionaire samenwerking Westerveld. Dit naar aanleiding van onze vragen op het projectvoorstel.

We geven aan dat er al samenwerking is met de Brug-Es kerk en de Kruiskerk en dat we dat ook van harte blijven doen.

In de volgende kerkenraadsvergadering zal dit onderwerp nogmaals aan bod komen.

De kerkenraad heeft besloten om op 24 december 2023 ochtends geen kerkdienst te houden.

Vanaf 2024 zal de Nicolaaskerk, de Brug-Es kerk en kapel Leggeloo op de zondag na Pinksteren een gezamenlijke dienst houden, dit komt in de plaats van de gezamenlijke Startdienst in september.

VCE is gevraagd om in de kerstnachtdienst 2023 in de Pancratiuskerk te spelen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is dat de bewoners van de Jan Thijs Seinenhof en de Wijert de kerkdienst online kunnen volgen.

Woensdag 31 mei is er Verjaorvisite in Diever in de koor van de kerk. 'Groet en Ontmoet' start in Dwingeloo nog voor de zomervakantie. Er is afstemming en overleg met de Brug-Es kerk over de dagen. Dit jaar zal er ook een lichtjesavond in Dwingeloo georganiseerd worden.

Kerkbalans is geëvalueerd. In Diever is een daling van de inkomsten en in Dwingeloo zijn de inkomsten gestegen.

Thom Oosterloo (diaken), Tjitske Nieuwenhuis (ouderling) zijn beiden bereid om hun ambtstermijn te verlengen. We zijn hier erg blij mee. Jacomijn de Coumou en Gijs Schoonderbeek willen geen volgend termijn. Bertina Bruins heeft positief gereageerd op het verzoek om diaken te worden. Gert Jan van Muijen geeft aan te willen stoppen als voorzitter kerkenraad Dwingeloo.

Op 7 mei vindt de (her)bevestiging en aftreden ambtsdragers plaats. Ook zullen een aantal kinderen van de zondagsschool Dwingeloo dan afscheid nemen.

Nu er weer om en om gekerkt kan worden zal er gekeken worden of er ook dames in Dwingeloo zijn die mee willen werken aan het liturgisch bloemschikken.

De voorbereiding voor de Open dagen (Diever op 22 april en Dwingeloo op 13 mei) zijn in volle gang. Er zal weer worden gecollecteerd tijdens de dienst, aangezien het een onderdeel is van de dienst. Om 21.30 uur sluit Immy de vergadering met een gedicht over de veertig dagen tijd van Tom van der Putte "Neem de Tijd".

Preekvoorziening

Vele jaren heeft Jannette ten Hoor de preekvoorziening geregeld voor de Pancratiuskerk. Door haar inzet hadden we elke week een predikant die voorging in de Pancratiuskerk. Dit was, in de tijd dat ds. Daan Bargerbos nog niet aangesteld was, een stevige klus. Jannette heeft nu aangegeven dat zij haar taak, die ze met plezier en accuraatheid heeft gedaan, wil overdragen. Jannette, dank dat jij dit vele jaren hebt gedaan, namens ons allen!

Gelukkig heeft Gert Jan van Muijen aangeboden haar taak te willen overnemen en zijn hem daar ook dankbaar voor. Een mooi initiatief in de samenwerking tussen Dwingeloo en Diever.

Bevestigingsdienst zondag 7 mei 2023

Op zondag 7 mei zullen we in de dienst in de Nicolaaskerk afscheid nemen van een aantal ambtsdragers, maar er zullen ook nieuwe ambtsdragers bevestigd worden.

Tevens zijn er ook aan aantal ambtsdragers die een nieuwe periode het kerkenwerk willen voortzetten.

In Dwingeloo nemen Jacomijn Coumou en Gijs Schoonderbeek afscheid als diaken.

Bettina Bruins-de Wit zal worden bevestigd als diaken en treedt opnieuw toe aan het college van diakenen.

Gert Jan van Muijen gaat aftreden als ouderling en voorzitter van de kerkenraad van Dwingeloo.

Roelof Bolding is bereid gevonden om, naast zijn kerkrentmeesterschap, interim voorzitter van Dwingeloo te worden.

Kerkordelijk geldt: bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen voor 4 mei ingediend worden bij de scriba's.

We zijn erg dankbaar voor het vele werk dat de afgelopen jaren verzet is door Jacomijn, Gijs en Gert Jan. Ook zijn we verheugd dat er weer mensen gevonden zijn die zich voor het nodige werk van de kerkenraad willen inzetten.

Ds. Daan Bargerbos

Open dag 22 april 2023

Zaterdag 22 april was de kerk open. We hebben een Open Dag gehouden. We wilden een keer u en de dorpsbewoners van Diever en omstreken laten zien en horen wat wij als Hervormde gemeente zoal doen en wat we voor u en anderen kunnen betekenen.

Voorafgaand aan deze dag zijn er folders opgehangen en rondgestuurd samen met de "Westervelder". In het weekblad, de lichtkrant en per mail is er veel melding van gemaakt. Banners zijn opgehangen en de vlaggen stonden paraat voor de deur van de kerk. Kortom de organisatie was tip top in orde. Alle colleges waren van de partij, de ouderlingen, de diakenen, de kerkrentmeesters. Ook de bloemengroep, het verjaardagsfonds, de werkgroep bezinning en inspiratie, de organisatie van Groet en Ontmoet en een stand van

de cantorij. Onze predikant was natuurlijk aanwezig. En een kundige pianist wist ons de gehele dag op te vrolijken. Ook de stichting “Vrienden van de Oude Kerk te Diever” was present. Ieder had zijn stand zo aantrekkelijk mogelijk ingericht. Er was koffie/thee met koek in overvloed en bij de deur werd je verwelkomd door een gastvrouw.

We hebben bezoekers uitgebreid mogen vertellen van onze werkzaamheden. We hebben geprobeerd hen ook enthousiast te maken voor de dingen die we doen en die we nog willen gaan doen. We hebben ook mogen vertellen dat we samen met de collega's van de Hervormde gemeente Dwingeloo zaken gaan oppakken. Maar wat niet minder belangrijk was dat we zeker op zoek zijn naar heel veel extra hulp; dus extra handen! Om de kerk een plek te kunnen blijven geven in onze dorpen hebben we mensen nodig om dit ook te doen en uit te dragen. Want achter de schermen, juist ook van een kerkgenootschap, moet echt heel veel gebeuren. Zo kunnen de kerkrentmeesters extra handen gebruiken bij het praktische onderhoud van de kerk en de diakenen zoeken ondersteuning bij hun diverse hulpverleningsprojecten.

Ondanks dat je vindt dat er altijd te weinig bezoekers zijn bij dit soort evenementen, zijn we toch tevreden over de opkomst. Het kwam zeker de saamhorigheid ten goede. Het was druk in het Groet en Ontmoet café, de leien werden goed verkocht, de stichting Vrienden heeft er weer donateurs bij, de dominee heeft kennis kunnen maken met velen en de fruitmand van het verjaardagsfonds gaat naar een nieuw lid toe. De sfeer was zeer plezierig en gemoedelijk. Het was een prima Open Dag in Diever!

Mocht u op de een of andere manier ook uw steentje willen bijdragen, laat het ons dan weten!

Zaterdag 13 mei bent u ook van harte welkom tijdens de Open Dag in de Nicolaaskerk in Dwingeloo.

Annie Mulder en Jaap Ruiter

VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Cvk collecte maandoel mei

Het collecte maandoel van het Cvk in de maand mei is bestemd voor het Pastoraat:

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Zeker voor mensen in kwetsbare omstandigheden. De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken. Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting; Draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader; en ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen. De

collecteopbrengsten ondersteunen het noodzakelijke werk van de dienstenorganisatie.

Solidariteitskas 2023

Binnenkort ontvangt u weer de acceptgiro voor de jaarlijkse bijdrage aan de solidariteitskas. De solidariteitskas is het solidariteitsfonds van de Protestantse Kerken in Nederland.

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten. Naast de zondagse erediensten in Diever en Dwingeloo biedt onze kerk ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Bijvoorbeeld de 'Groet en Ontmoet' koffie inloopochtenden, bijeenkomsten van de werkgroep bezinning en inspiratie, persoonlijke contacten, diaconale projecten, wijkbijeenkomsten, de muzikale ontmoetingen, de PancratiusCantorij en De Verjaorsvesite op woensdag 31 mei. Prachtige voorbeelden die laten zien wat gemeente-zijn betekent. Natuurlijk is er naast liefde en inzet ook geld nodig om dit soort mooie activiteiten te organiseren.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,- waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage!

Opbrengsten deurcollecte bussen

De collecte bussen gemonteerd aan de uitgang deur onder het orgel zijn gelegegd en geteld.

De orgelpijp t.b.v. Orgelfonds	€ 121,43
Onderhoudsfonds bus	€ 94,50
Zending bus	€ 26,80

Dank aan de gevers!

Grondaankoop en verpachten

Met het oog op het behalen van een hoger rendement dan het toenmalig en huidig rendement op ons spaargeld heeft het college van kerkrentmeesters eind 2021 besloten om goede cultuur/landbouwgrond aan te kopen en deze door te verpachten. Na consultering van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB- Groningen/Drenthe) van de PKN en de goedkeuring van de kerkenraad is eind 2022 over gegaan tot die aankoop. De goedkeuring van de kerkenraad ging gepaard met een aantal bijzondere voorwaarden die ook door het college, als goede rentmeesters, werden geaccepteerd:

- De landbouwgronden dienen gelegen te zijn binnen de gemeente Westerveld (liefst ook nog binnen Diever).
- Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op de landbouwgronden.
- Bij voorkeur een biologisch (melkvee) bedrijf.

Mede dankzij onze makelaar zijn we in gesprek gekomen met Maatschap Hessels-Vos met hun melkveebedrijf in Dieverbrug die enkele percelen in de verkoop had. Hun burens, melkveebedrijf Aalbers VOF, een biologisch melkveebedrijf had grote belangstelling voor het eventueel in pacht nemen van deze landbouwpercelen. Deze combinatie was voor het college een zeer positief signaal om verder te gaan met de onderhandelingen. Na het bezoek vervolgens van de gehele kerkenraad aan het biologisch melkveebedrijf en met de uitleg ervan was men er van overtuigd dat voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Uiteindelijk heeft onlangs de officiële overdracht plaats gevonden bij de notaris. Na ondertekening van de contracten zijn dezelfde dag nog de ca. 10 ha goede landbouwgrond verpacht aan Remco Aalbers.

Werving kerkrentmeesters

Over niet al te lange tijd zullen drie kerkrentmeesters het college (moeten) gaan verlaten, niet alleen vanwege hun zittingsduur maar ook omwille van de wens te stoppen. Daarom dat we nu al een berichtje in de Samenspraak doen om u er op attent te maken dat we op zoek zijn naar nieuwe enthousiaste kerkrentmeesters.

Wat is de taak van een kerkrentmeester in het kort: De kerkrentmeesters zorgen voor de materiele zaken van de hervormde gemeente!

Kort gezegd: het kerkgebouw en de financiën. De uitgaven betreffen met name de kosten voor de predikant, de kerkelijk werker en de exploitatie van het noodzakelijk onderhoud van ons historisch kerkgebouw. Voor het in stand houden van de Pancratiuskerk wordt jaarlijks het nodige werk uitgevoerd. Het ene jaar zichtbaarder dan het andere jaar. Een kerkrentmeester met wat technische kennis wordt erg op prijs gesteld. Naast uitgaven moet er ook voor gezorgd worden dat er inkomsten zijn. Het begrip de actie kerkbalans, de eigen bijdrage van de leden, is u vast wel bekend. Deze moet ook jaarlijks worden georganiseerd.

Dit zijn zo een aantal taken van de boeiende functie van kerkrentmeester. Hopelijk bent u nu al enthousiast geworden of weet u iemand die dat zou kunnen worden. Dan komen we graag met u in gesprek. Meld u bij een van de kerkrentmeesters.

Maak de kerk blij, koop een lei !

U heeft het vast al gezien de Pancratiuskerk staat al in de steigers. Het werk gaat nu echt beginnen.

Binnenkort zullen de werkzaamheden starten voor het vervangen van de 70 jaar oude leien van het kerkdak. Eerst gaan we aan de gang met het grote dak gelegen aan de Peperstraat. In 2024 zullen we ook het kleine dak, aan de Brinkzijde, onder handen nemen. Dit heeft te maken met de financiering.

In de week van 8 mei 2023 wordt gestart met het verwijderen van de oude leien. Daarna zal reparatiewerk aan het onderliggende houtwerk worden verricht door

de aannemer (bouwbedrijf Moes te Geeuwenbrug). Na deze werkzaamheden zullen de nieuwe uit Spanje afkomstige leien worden aangebracht door de leidekker (Hankel's Technisch Bedrijf uit Wommels).

Al met al een kostbare aangelegenheid.

Gelukkig krijgen we voor een deel (rijks-)subsidie voor deze werkzaamheden.

Ook de "Stichting vrienden van de Oude Kerk" doet een bijdrage.

Desalniettemin wordt er van ons ook nog een aanzienlijke bijdrage gevraagd.

Daarom hebben we ook u nodig!

Maar niet alleen de hervormde gemeenteleden maar ook alle inwoners van Diever en omstreken willen we in de gelegenheid stellen om in het bezit te kunnen komen van of het adopteren van één of meerdere leien van het kerkdak.

Een authentiek onderdeel van de Pancratiuskerk, dat moet je hebben!

Vanaf 8 mei komen de leien ter beschikking. We hebben dan voor u een aantal mogelijkheden:

1. U kunt één of meerdere leien **kopen** die op het dak gelegen hebben voor **€ 5,-- per lei**.
Een certificaat van echtheid krijgt u erbij!
2. U **adopteert** één of meerdere nieuwe leien die op het dak zullen worden gelegd voor **€ 20,-- per lei**. In de kerk zal na afronding van de werkzaamheden een plaquette worden opgericht met daarop de namen van allen die één of meerdere leien hebben geadopteerd.
3. U **koopt** een door de Schilderskring van Diever beschilderde lei voor **€ 25,-- tot € 50,-- per lei** e.e.a. afhankelijk van de schildering en de schilder. Op woensdag 17 mei houdt de Schilderskring haar buitenschilderdag. Dan zullen de leden rondom de kerk een lei beschilderen. Een certificaat van echtheid krijgt u ook erbij!

Op de onlangs gehouden Open Dag zaterdag 22 april hebben al vele mensen de intekenlijsten ingevuld om in het bezit te kunnen komen of adopteren van een (beschilderde) lei.

Op de volgende **zittingsdagen** die gehouden worden in de kerk kunt ook u de leien bewonderen, aankopen en meenemen!

Zaterdag 13 mei	van 11.00 – 14.00 uur
Zaterdag 20 mei	van 11.00 – 14.00 uur
Donderdag 25 mei	van 11.00 – 16.00 uur (tijdens de wandelvierdaagse)
Vrijdag 26 mei	van 11.00 – 16.00 uur (tijdens de wandelvierdaagse)
Zaterdag 27 mei	van 11.00 – 16.00 uur (tijdens de wandelvierdaagse)
Maandag 29 mei	van 10.00 – 16.00 uur (tijdens de Boekenmark)
Zaterdag 3 juni	van 11.00 – 14.00 uur

Boekenmarkt

De Stichting "Vrienden van de Oude Kerk" organiseert ook dit jaar weer de boekenmarkt op 2^e Pinksterdag rondom de kerk. We zamelen boeken in om deze op deze dag te kunnen verkopen. De opbrengst is volledig bestemd voor het onderhoud van de kerk. U kunt uw boeken brengen bij Jan van der Meulen Bosma, Hoofdstraat 34 in Diever. Telefoonnummer 0521-591003.

Jaap Ruiter

DIACONIE COLLECTEN

U kunt uw bijdrage voor de diaconie collectes overmaken op de bankrekening van de diaconie (Diaconie Hervormde Gemeente Diever NL39 RABO 0313 7513 82 onder vermelding van de collecte Diaconie). Uw bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u overmaken op de bankrekening van het college van kerkrentmeesters (College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Diever NL89 RABO 0313 7510 64 onder vermelding van de collecte CVK).



Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw smartphone, hierbij is de 1^e collecte voor de diaconie en de 2^e voor de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3^e collecte toevoegen voor de uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven.

Zondag 7 mei 2023: Medair, project Zuid-Soedan

De afgelopen weken is Zuid-Soedan weer volop in het nieuws vanwege hevige gevechten tussen rivaliserende generaals. Zoals altijd zijn onschuldige burgers de slachtoffers. Medair is een noodhulporganisatie, die opereert vanuit een christelijke achtergrond. Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwitserland. Sinds 1989 helpt de organisatie mensen in nood op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld. Ras, levensovertuiging of nationaliteit van de slachtoffers maakt voor de organisatie geen enkel verschil. In 1992 zijn zij begonnen met de noodhulp in Zuid-Soedan, medische hulp, voedselhulp, onderdak. Helaas is die nu weer zeer actueel.

Zondag 7 mei 2023: Extra diaconie deurcollecte (noodhulp) Herstelfonds kerken Syrië

De diakenen hebben besloten de noodhulp collecte van deze maand te bestemmen voor het herstellfonds dat Kerk in Actie heeft opgezet voor de kerken in Syrië. De kerk is in Syrië vaak het middelpunt van de gemeenschap, voor christenen én niet-christenen. Zij zorgt voor onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg en noodhulp. Na de aardbevingen werden veel dakloze mensen opgevangen in herbouwde kerken. Zij werden voorzien van maaltijden, medicijnen en dekens. In het zwaar beschadigde Aleppo kan vanuit een

herstelde kerk weer huiswerkbegeleiding, bijles en medische ondersteuning worden gegeven en vindt weer huisbezoek plaats. Elke dag worden er bij 100 gezinnen warme maaltijden gebracht en kunnen 1000 andere gezinnen een beroep doen op ondersteuning.

Zondag 14 mei 2023: Kerk in Actie, binnenlands diaconaat

Als kerken diaconaal betrokken zijn bij hun dorp verandert dat hopelijk niet alleen wat in de levens van mensen in de kiel, maar ook voor de kerkgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn voor hun omgeving.

Een mooi voorbeeld is het initiatief 'Assen Bloeit'. Het kerkgebouw De Open Hof is alle dagen open voor de stadsbewoners. Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen, samen kunt eten en mee kunt doen met workshops. Door het organiseren van al deze activiteiten gaat 'Assen bloeit' armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. Het draait om het zien van en het zijn mét de ander.

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad.

Zondag 21 mei 2023: PKN, missionair werk

In heel Nederland ondersteunt de Protestantse Kerk nieuwe kerkplekken. Want hoewel er steeds minder mensen naar de kerk gaan, betekent dat niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken proberen hierop in te spelen bijvoorbeeld met het creëren van zogenaamde "pioniersplekken": nieuwe vormen van kerk-zijn waar het evangelie op een eigentijdse manier wordt gedeeld.

Bij pioniersplek 'Zin op school' in Waalwijk komt de dominee elke woensdag naar school. Hij gaat samen met kinderen én hun ouders op zoek naar zingeving vanuit het evangelie. In kliederklassen en andere activiteiten komen allerlei levensvragen aan de orde.

Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken zoals 'Zin op school' in Waalwijk.

Zondag 28 mei 2023: Kerk in Actie, Pinksterzending

Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen toch de bijbelverhalen leren kennen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld. Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel. Een feest van hoop!

Verjaardagsfonds viert 50 jaar bestaan!

In het maartnummer schreven we al dat het Verjaardagsfonds 50 jaar bestaat. Dit heugelijke feit is op 12 april tijdens een feestelijk koffiemorgen met alle wijkhoofden gevierd. Er werd gememoreerd dat IJsbrand Boxma, destijds diaken, de (mede)oprichter en coördinator was. IJsbrand vond 20 mensen bereid wijkhoofd te zijn en zo ging het verjaardagsfonds van start. Ook vond hij een zeer geschikte penningmeester. In IJsbrands woorden: 'ik heb thuis wel één die goed op de centen kan passen'.

Veel namen werden genoemd van mensen die zich vele jaren hebben ingezet en er kwamen veel verhalen en anekdotes voorbij. Ook de bestuursleden kregen een bloemetje en alle wijkhoofden werden de dagen erna met een plantje verrast.

Annie Mulder

VERJAORSVESITE

Woensdag 31 mei 2023

van 10.00 tot 12.00 uur in de Pancratiuskerk

Aan alle 80 plussers die lid zijn van de hervormde Pancratius gemeente wordt al een persoonlijke uitnodiging verstuurd voor de "verjaorsvesite" van 31 mei in de Pancratius in Diever. Van hen hebben we immers de adressen.

Het wordt een feestelijke ochtend met wat lekkers bij de koffie en daarna een hapje en een drankje.

Als verrassing komt er ook een voordrachtskunstenaar die u meeneemt in fantastische verhalen!

Maar deze uitnodiging is ook bedoeld voor anderen in Diever die de 80 gepasseerd zijn. Kent u ze, maak hen erop attent. Wij willen immers graag een kerk zijn, niet alleen *in* het dorp maar ook *vóór* het dorp.

Wel is het goed dat de verjaardagsgasten zich even aanmelden, vooral met het oog op de boodschappen. Uiterste datum daarvoor is zondag 28 mei; tot die tijd kunt u zich aanmelden bij:



Lia Fondse of Ina Grit

Groet & Ontmoet in de Nicolaaskerk

Net als in de Pancratiuskerk willen we als gezamenlijke diaconie ook in Dwingeloo in de Nicolaaskerk starten met een Groet & Ontmoet morgen. Daar doen we het niet op woensdag, maar op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur,

en dan de 2^e en 4^e vrijdag van de maand. We starten in juni, de eerste keer dus **vrijdagmorgen 9 juni** vanaf 10.00 uur.

Mocht u nooit op woensdagmorgen naar de Pancratiuskerk kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege de huishoudelijke hulp, kom dan gerust op vrijdag naar Dwingeloo. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor vrijwilligers die ons daar willen helpen als gastheer of gastvrouw. Neem dan alstublieft contact op met de diaconie, diaconie@hervormddieverdwingeloo.nl

Tot ziens op woensdagmorgen (1^e en 3^e van de maand) in Diever of op vrijdagmorgen (2^e en 4^e van de maand) in Dwingeloo.

Zaterdag 13 Mei “Open Dag” in de Nicolaaskerk Dwingeloo

Op 22 april was de open dag in de Pancratiuskerk in Diever. Een succesvolle dag met mooie ontmoetingen maar met een bescheiden bezoekersaantal.

Op 13 mei a.s. wordt de open dag herhaald in de Nicolaaskerk in Dwingeloo. U bent welkom om de het prachtige interieur van de kerk te bekijken. Een functioneel gebouw geschikt voor de erediensten maar met vele mogelijkheden voor concerten, lezingen, bijeenkomsten en het vieren en gedenken van levensmomenten.

Gedurende de open dag willen we ook een nieuwe organisatieopzet tonen. Als gemeente willen we dienstbaar zijn aan de maatschappij, aan de mensen in de regio. “Samen bouwen. Kerk voor het dorp” is het thema waarmee we aangeven een actieve kerk te willen zijn.

Dat betekent handen en voeten geven aan je geloof. Vanzelfsprekend ligt er dan een duidelijke opdracht om er te zijn voor de eigen dorpen en in bredere zin de maatschappij. De noden in de wereld zijn legio.

Een niet onbelangrijk, bijkomend, doel is om het “samen bouwen” te benadrukken. Want er zijn veel vrijwilligers nodig voor alle taken die er zijn. Dus wilt u helpen aan het bouwen. Geef u op. Het kan op de Open Dagen, maar ook op andere momenten.

We heten u van harte welkom op 13 mei van 11.00 tot 15.00 uur.

Kerkdiensten in de Weijert te Dwingeloo

Wekelijks is er voor bewoners van de Weijert de gelegenheid om een kerkdienst bij te wonen. De kerkdienst wordt op dit moment uitgezonden vanuit de Brug-Es kerk. Maar in het verleden, voor de verbouwing, gebeurde dit afwisselend met de Nicolaaskerk. Het is de bedoeling dat weer te gaan doen.

De techniek is in de Weijert aanwezig. Woord en beeld wordt via “Kerkdienst gemist” getoond in een gemeenschappelijke ruimte. Om de bewoners van de kamer naar die ruimte te brengen zijn vrijwilligers nodig. En daar zijn we naar op zoek. Concreet houdt het in dat er 's ochtends van 09.15 uur mensen worden geholpen, daarna wordt gezamenlijk de kerkdienst beleefd en na afloop wordt er gezellig koffie gedronken. Aansluitend brengen we de mensen weer naar hun kamer of naar de gezamenlijke ruimte.

De verzorging gebeurt afwisselend of samen met mensen van de Brug-Es kerk. Streven is om bij voldoende deelname de frequentie waarin wordt geholpen niet al te hoog te laten zijn.

Kortom, wie wil hieraan meewerken. Alleen of als echtpaar. U wisselt dan eens in de zoveel weken de kerkbank in de Nicolaaskerk in voor het gezellig met mensen van de Weijert de dienst meebelevan. Opgeven kan bij Peter Huisman, via e-mail p.huisman2@upcmail.nl.

AGENDA

Datum	Tijdstip	Activiteit
3 mei	10.00 - 11.30	Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
13 mei	11.00 - 15.00	Open dag Nicolaaskerk.
17 mei	10.00 - 11.30	Groet en ontmoet, Pancratiuskerk
31 mei	10.00 - 12.00	Verjaarsvesite in de Pancratiuskerk

Zittingsdagen: Maak de kerk blij, koop een lei!

Zaterdag 13 mei	van 11.00 – 14.00 uur
Zaterdag 20 mei	van 11.00 – 14.00 uur
Donderdag 25 mei	van 11.00 – 16.00 uur (tijdens de wandelvierdaagse)
Vrijdag 26 mei	van 11.00 – 16.00 uur (tijdens de wandelvierdaagse)
Zaterdag 27 mei	van 11.00 – 16.00 uur (tijdens de wandelvierdaagse)
Maandag 29 mei	van 10.00 – 16.00 uur (tijdens de Boekenmark)
Zaterdag 3 juni	van 11.00 – 14.00 uur

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES

Voor de volgende Samenspraak **uiterlijk 24 mei 2023** inleveren bij de redactie.

E-mail: redactie@hervormddiever.nl

De volgende Samenspraak verschijnt op: 30 juni (juli en augustus) en op 1 september.

Bijbelleesrooster

zondag	7 mei	Nehemia 12:27-43
maandag	8 mei	Nehemia 12:44-13:3
dinsdag	9 mei	Nehemia 13:4-14
woensdag	10 mei	Nehemia 13:15-22
donderdag	11 mei	Nehemia 13:23-31
vrijdag	12 mei	Psalm 26
zaterdag	13 mei	Jakobus 1:1-18

zondag	14 mei	Jakobus 1:19-27	
maandag	15 mei	Jakobus 2:1-13	
dinsdag	16 mei	Jakobus 2:14-26	
woensdag	17 mei	Psalm 68:1-19	
donderdag	18 mei	Psalm 68:20-36	Hemelvaartsdag
vrijdag	19 mei	Jakobus 3:1-12	
zaterdag	20 mei	Jakobus 3:13-18	
zondag	21 mei	Psalm 39	
maandag	22 mei	Jakobus 4:1-10	
dinsdag	23 mei	Jakobus 4:11-17	
woensdag	24 mei	Jakobus 5:1-6	
donderdag	25 mei	Jakobus 5:7-12	
vrijdag	26 mei	Jakobus 5:13-20	
zaterdag	27 mei	Psalm 119:1-8	
zondag	28 mei	Psalm 119:9-16	Pinksteren
maandag	29 mei	Spreuken 23:1-11	
dinsdag	30 mei	Spreuken 23:12-21	
woensdag	31 mei	Spreuken 23:22-35	
donderdag	1 juni	Spreuken 24:1-12	
vrijdag	2 juni	Spreuken 24:13-22	
zaterdag	3 juni	Spreuken 24:23-34	