

Bericht van 1 augustus 2019

Mw. ds. Tia Braam stelt zich voor:

Zou je het pastoraat de komende tijd kunnen en willen verzorgen in de Ned. Herv. Kerk van Diever en Dwingeloo? Een onverwachte-, maar geen onaangename vraag!
Mijn naam is Tia Braam en woon, samen met mijn pleegdochter Emely van bijna 15 jaar, sinds 4 jaar in Dwingeloo. Ik ben niet de eerste en vast ook niet de laatste dominee die na zijn/haar emeritaat de rust in Drenthe opzoekt. Ik kan u zeggen, naar mate ik hier langer woon, ik steeds meer van de natuur ga genieten en de omgeving nog meer ga waarderen. Wat een rust en wat kun je hier heerlijk fietsen! Zo bent u me mogelijk ook al eens tegen gekomen!

Pastoraat is voor mij: een tijdje met iemand, voor zo lang die ander dat wil, "oplopen" in zijn of haar leven. Luisteren naar het levensverhaal, het verdriet en de fijne dingen die een mens bezig houdt en kan overkomen. Waar mogelijk wat reflecteren, misschien een spiegel voorhouden. Luisteren vanuit het besef dat God met zijn liefde en Licht ons nabij wil zijn.

U mag dat "oplopen" ruim opvatten. Ik wil naar u luisteren in uw vertrouwde omgeving, maar wil ook best een stukje met u wandelen of fietsen, gewoon omdat dat soms gemakkelijker praat.

Laat maar weten of u een bezoek op prijs stelt.

U mag mij vanaf 13 augustus bellen, om me te treffen is de tijd van 8.00 tot 8.30 uur en 19.00 tot 19.30 uur handig.

Telefoonnummer: 0521 344375

Of u stuurt een mailtje, dan neem ik contact met u op:

mailadres: tj.braam@kpnmail.nl

op maandag en vrijdagmorgen ben ik niet beschikbaar.

Met een hartelijke groet, ds. Tia Braam