

Jenneke Span stelt zich voor

Sinds een aantal weken ben ik als adviseur en begeleider aan het werk. Ds. Wim Andel heeft afscheid genomen en het werk aan mij overgedragen. Inmiddels heb ik kennis gemaakt met de moderamina en kerkenraden, voor zover dat nodig was. Dit omdat ik in de afgelopen jaren de kerkenraden op een aantal momenten ook al heb ondersteund. De eerste werkzaamheden van de begeleiding heb ik uitgevoerd. Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Jenneke Span. Samen met mijn man woon ik in een grotendeels verbouwde boerderij in Nieuweroord. Wij wonen buiten het dorp en genieten van de ruimte om ons heen. Naast ons huis hebben we een klein stukje land waar een paar geitjes en kippen rondscharrelen.

Ik werk als zelfstandig adviseur, begeleider en mediator in kerkelijke gemeenten. Ik heb dit werk voorheen uitgevoerd voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. In overleg met de kerkenraden is mijn opdracht als volgt geformuleerd: Adviseren en begeleiden van de samenwerking van beide gemeenten en waar nodig ondersteuning bieden. Dit houdt in dat we telkens met elkaar afstemmen op welke momenten ik aanwezig ben bij besprekingen. Uitgangspunt is om het gemeentezijn en de toekomst voor ogen te houden. Hierin is het belangrijk om met elkaar te delen en van elkaar te weten hoe je in Diever en Dwingeloo e.o. onderdeel van de geloofsgemeenschap van de Protestantse Kerk wilt zijn en daar met elkaar gestalte aan mag geven. Samen met de voorzitters van de kerkenraden zal ik in de kerkbladen een rubriek verzorgen met informatie over de samenwerking.

Met een hartelijke groet, Jenneke Span